

God heeft het sinds de jaren 1960 niet nagelaten ons vele malen erop te wijzen dat de handcommunie niet van de Hemel komt.



**Aan een begenadigde Italiaanse vrouw (anoniem):**(uit: Stemmen die van de Hemel komen, vertaling door pastoor Weigl.)

*De H. Maagd Maria, 6 juni 1976: "Mijn Zoon wil dat de H. Communie knielend ontvangen wordt en dat Ze door de priesters NIET in de handen gegeven wordt. De gelovigen dragen niet de verantwoordelijkheid voor deze nieuwigheid, omdat het hun werd toegestaan. Mijn Zoon weet alles. Het is niet om het even of men de Communie in de hand of op de tong ontvangt."*

**Aan Aloisa Lex (+1984) uit Oostenrijk:** (uit: De Hemel veroordeelt de Hand- en Stacommunie – Marienkinder-Druckerei PATRONA BAVARIAE) :

De H. Maagd Maria: *"Door de handcommunie wordt mijn goddelijke Zoon in zijn oneindige liefde nauwelijks nog geëerd! Zo weten zij niets meer van Zijn liefde waarmee Hij zich tot de dood op het Kruis opgeofferd heeft, en waarmee Hij zich ook in de Hostie opoffert. Indien ze zouden neerknielen, zouden ze nog kunnen vermoeden welke Liefde zich daar naar hen neerbuigt. Ze voelen zich verheven bij het offerlichaam van Jezus. Daarmee wordt het Jezus onmogelijk, hen in Zijn liefde op te nemen."*

**Aan Debora Marasco, Italië:** (Uit: "Manduria – Eucharistie, uit de boeken van "De geopenbaarde Wijsheid van de Levende God" waarvan de dialogen tussen Jezus en Zijn vertrouweling Debora deel uitmaken, Movimento d' Amore – Manduria, Italië)

Jezus Christus, 27 november 1995: *"Men ontvangt Mij waardig, uit de handen van Mijn bedienaar, rechtstreeks in de mond, met alle eerbewijzen die Mij verschuldigd zijn en geef Mij dan een passend welkom in jullie harten. Ik wil te midden van jullie zijn, maar vergeet niet dat Ik niet één van jullie ben. Ik ben de Vleesgeworden God, niet een mens die zich heeft vergoddelijkt."*

**Aan een begenadigde ziel (JMJP), Gits, België:** (Uit: 'Eerherstel voor het Leed dat Mij wordt aangedaan – abc van de boodschappen; v.u.: Pr. W. Tant)

Jezus Christus, 16 maart 2003: *"Ik ben het Allerheiligste Die hier op het Altaar komt, Dat in hun gezegende handen komt! Daarom mag Ik nooit aangeraakt worden door ongewijde handen! Door dit toe te laten is het besef van Mijn heiligheid verdwenen bij zoveel mensen, vooral ook bij jongeren."* Jezus, 6 mei 2003: *"Geknield Mij ontvangen is het meeste eerbetoon dat men Mij kan geven... De ontorende Communies zijn niet te overzien. Weest – gij allen die Mij beminnen – voorbeeld van eerbied. Durft te tonen hoe men Mij ontvangt met eerbied, ook al spreken ze laster over u."*

Het is vooral belangrijk geen acht te slaan op "wat de mensen van mij denken" of wat "de pastoor denkt", het belangrijkste is uiteindelijk wat God denkt. Uiteindelijk zullen we aan God rekenschap moeten geven, niet aan de mensen. Pas als de gelovigen in grote getale terugkeren naar de traditie, en de verschuldigde eerbied bewijzen aan Jezus in het Heilig Altaarsacrament, zal het geloof heropleven.



[Eerherstelheiligsacrament.org](http://Eerherstelheiligsacrament.org)  
[Cruxavespesunica.org](http://Cruxavespesunica.org)

Verantwoordelijke uitgever: Michaël Dekee – michael.dekee@mail.com



DE HEILIGE  
COMMUNIE